



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ – ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ
ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
ΔΙΡΦΥΩΝ – ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ (ΔΗ.Κ.Α.ΔΙ.ΜΕ)
Ταχ. Δ/ση : Αβάντων 12
Ταχ.κώδικας : 344 00



ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ

Μητέρα είναι η κάθε γυναίκα σ αυτή τη γη που είναι ο φύλακας άγγελος ενός παιδιού
όσα χρόνια και αν περάσουν και όχι η γυναίκα που θα φέρει απλά ένα παιδί στο
κόσμο...

Η γιορτή της μητέρας είναι μια μέρα εορτασμού της μητρότητας και των ευχαριστιών
προς τη μητέρα, μια γιορτή με αρχαιοελληνικές αναφορές στη λατρεία της Θεάς

Κυβέλης, της μητέρας των Θεών όπως την προσφωνεί ο Πίνδαρος: << Κυβέλα,
Μάτερ Θεών >>.

Στην σύγχρονη εποχή η Αμερικανή κοινωνική ακτιβίστρια Άννα Μαρία Τζάρβις,
ήταν αυτή που είχε πρώτη την ιδέα να καθιερωθεί μια ιδιαίτερη ημέρα προς τιμή της
μητέρας, με αυτή στις 9 Μαΐου 1914.

Η μητέρα είναι το πιο αγαπητό πρόσωπο όλων και το πιο σημαντικό, είναι η γυναίκα
που σε αποδέχεται γι' αυτό που είσαι και όχι γι' αυτό που θα ήθελε να είσαι..

“Όπως μάνα όλων μας είναι η Παναγία που προσεύχεται, καταλαβαίνει, συγχωρεί,
νοιάζεται.. έτσι και οι μάνες. Αυτό το <<Παναγία μου>> που ακούγεται σε ώρα
ανάγκης, συνώνυμο της μάνας είναι..

Μάνα είναι η γυναίκα που δεν έχει χρόνο να αρρωσταίνει , που μπορεί φαινομενικά
να έχει δέκα χέρια , δέκα πόδια για να φροντίζει , να μαγειρεύει, να πλένει, να
σιδερώνει , να διαβάζει, να αγκαλιάζει, μα εικονικά έχει μόνο δύο.. Μάνα είναι η
αγάπη. Η κάθε γυναίκα που μπορεί απλά να αγαπήσει ένα παιδί.

Η μητέρα δεν προδίδει, δεν εγκαταλείπει , αγαπάει μόνο..και αγάπη , δεν είναι τίποτα
άλλο παρά υπέρβαση.

Η μάνα που μεγαλώνει ένα παιδί με σύνδρομο, αυτιστικό, κωφάλαλο ή ότι άλλο
μπορεί να καθιστά έναν άνθρωπο διαφορετικό αλλά το καμαρώνει , δεν το κρύβει.
Η ημέρα αυτή αλλά και κάθε μέρα τιμά τις γυναίκες που γέννησαν ή δε γέννησαν
παιδιά αλλά τα αγάπησαν. Τις γυναίκες που έχασαν τα παιδιά τους..όλα τα παιδιά
που έχασαν τις μητέρες τους, όλες τις γυναίκες που επέλεξαν να γίνουν μητέρες σε
παιδιά ορφανά, σε παιδιά εγκαταλελειμμένα, σε παιδιά με προβλήματα υγείας και
τόλμησαν να τα αγκαλιάσουν και να τα αγαπήσουν..

Χρόνια πολλά σε όλες τις μητέρες...γιατί μάνα δεν είναι η γυναίκα που σε γεννά
αλλά αυτή που σε δημιουργεί..

ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΥΤΑΛΑ -ΤΖΕΡΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ